

Läraryrskommitténs beskrivning av Källskolan i artikeln i B/U-BDirekt 5-11/10. Jmf bifogad länk.

<https://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/21772> och bläddra till sidan 5.

I en, enligt en enad kollegial bedömning på Källskolan, mycket besynnerlig artikel i lokaltidningen, se ovan, uttrycker Läraryrskommitténs ordförande Kicki Nordlander en rad kritiska åsikter om Källskolan, dess ledning, dess personal och sist men inte minst om sina egna fackliga medlemmar.

Det handlar om varför inte Källskolan har tecknat något kollektivavtal, om arbetstider, om löner, om tillgänglighet för kommunikation och om fackliga medlemmar i Läraryrskommittén som hon insinuerar skrämts till tystnad av Källskolans ledning.

Idag har jag i samråd med lokaltidningens chefredaktör skickat in ett genmäle i form av en debattartikel som kommer att publiceras i helgens nummer. I den, som jag inte kan skicka med i förväg till er, för då förbrukar jag min rätt att få den publicerad, ifrågasätter jag och kollegiet starkt trovärdigheten i ursprungsartikeln. Inte minst är de 7 (inte 9 som det står i artikeln) medlemmarna i facket, minst sagt förvånade och upprörda över uppgiften att de inte vågar ha kontakt med facket/är skrämnda till tystnad.

Fakta är följande enligt medlemmarna, som alla valt att kommunicera med mig om detta. Jag bad dem anonymt kommentera artikeln, tillsammans med alla övriga i personalen som ville kommentera den. Anonymt för att utesluta att någon skulle, av rädsla, låta bli att kommentera. *Alla fackligt anslutna valde att öppet kontakta mig* och ge sin kommentar. Ingen annan i personalen valde heller att vara anonym. Alla i hela personalgruppen svarade inte eftersom det var en frivillig enkät. Alla, inklusive de fackligt anslutna, har en gemensam bedömning av artikeln och är kritiska till de åsikter som Kicki Nordlander framför.

Exempel på Källskolans kritik

Källskolans **löner**, alla kategorier, ligger på ett riksgenomsnitt av löner. Vi ser inte det som urusla löner, som det tvärsäkert uttalas i artikeln.

Arbetstiderna för personalen på Källskolan är friare än arbetstiderna på majoriteten av Sveriges skolor. Den frihet som vi kan ge personalen på skolan inom det s.k. *friutrymmet på en skola*, inom lagstadgade ramtider, anser skolledningen och personalen gynna skolans resultat. Som skolledare på Källskolan tror vi på personalens egen ansvarsförmåga och har därför valt att ålägga personalen färre obligatoriska möten och plikter. Detta kallar Kicki Nordlander urusla arbetstider.

Rädsla för repressalier om man kontaktar facket? Nonsens och finns inte på de fackligt anslutnas karta. De är tvärtom mycket undrande över att Nordlander lägger de orden i deras munnar utan att ha frågat dem. I artikeln står det dessutom att ingen svarade när facket kallade, men sanningen är den att två av sju svarade, men fick i sin tur ingen respons på sina svar. En svarade att hen inte kunde, men gärna ville komma en annan gång och den andre svarade att hen fyllde år och inte kunde komma av den anledningen. De övriga fem

missade/valde bort att svara på mailet. Alla dessa svarade att de inte prioriterade ett allmänt möte med facket. (Två till som fick mailet jobbar inte på Källskolan och har aldrig jobbat här).

Läraryrskommitténs medlemmar på Källskolan tar denna kritik mycket allvarligt och tar just nu egna initiativ för att rätt ska skipas. De känner sig ordentligt påhoppande och utnyttjade. Idag, tisdagen den 8 oktober 2019, när flera av de berörda inlett en egen dialog med sin fackordförande, framför hon till dem via email att hon varit naiv som låtit tidningen vinkla hennes uttalande på ett olyckligt sätt och som hon nu ser skadat både facket och Källskolan. Dessa medlemmar nöjer sig dock inte med de svaren utan vill i så fall också se en ordentlig dementi från Nordlander – i tidningen! Fortsättning lär följa med nya förvecklingar av denna (såp-) historia.

Rektor vill inte diskutera arbetsmiljö. Någon sådan inbjudan har inte kommit till undertecknad, men i den debattartikel som Källskolan får publicerad till helgen bjuds nu Kicki Nordlander in till Källskolan för att diskutera arbetsmiljöfrågor.

Genomlysning istället för lösryckt tyckande

Sammantaget, så bjuder Källskolan också in, via debattartikeln till helgen, kommunens revision och bildningsnämndens ordförande för att få plats känna skolledning och personal på pulsen och se om det förhåller sig som Kicki Nordlander i tidningsartikeln påstår eller om det som påstås i skolans olika genmälen, stämmer. Både ock är inte i något av dessa fall sant. Någondera parten har fått saker och ting om bakfoten. Har man gått ut med så grava anklagelser som sker i ursprungsartikeln så är det väl rimligt om dessa påståenden och motpåståenden objektivt testas. Skolan i Sverige vilar ju på en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet. På Källskolan vill vi gärna därför att tredje part utreder hur detta förhåller sig. Hur detta sen förlöper ber jag att få återkomma till.

För Källskolan och Källskolans huvudman den 8 oktober 2019

Bo Nyberg, rektor